

verschijnt 4x per jaar in maart/april, juni, oktober en december



jaargang 1

no 3

Mededelingen van het bestuur oktober 2014

Nu ik dit stukje zit te schrijven begint het al aardig herfst te worden! Wind, regen en soms de zon wisselen elkaar af. We zijn ondertussen alweer een paar weken in ons nieuwe dansseizoen en ik weet niet hoe het met jullie is maar ik geniet er weer van!

Voor de vakantie hadden we nog twee activiteiten waar we aan mee hebben gewerkt: Het bedienen bij het **schaapscheren**, wat weer erg gezellig was. En de **Kernhem-dag** op 21 juni. Ons optreden daar begon met wat geluidsproblemen, maar dat kon gelukkig opgelost worden met onze eigen geluidsapparatuur.

Wat zeker ook het vermelden waard is, is dat we daar twee nieuwe leden voor de 50+ groep aan overgehouden hebben. Nu ik het toch over nieuwe leden heb: Ondertussen zijn er nog twee leden bij de 50+-groep gekomen en ook op de donderdagavond hebben we na de Open avond in september twee nieuwe leden mogen verwelkomen.

Allemaal hartelijk welkom en we hopen nog veel dansplezier met elkaar te beleven.

Er staan ook weer heel wat **activiteiten** op ons programma voor de komende tijd.

De **Workshop Internationale dans**, op 9 oktober, gegeven door Maaïke Kapoen is, als jullie dit stukje lezen, al geweest.

Dan het **feest van Irene** ter ere van haar 70^e verjaardag in de Kei op woensdag **22 oktober**. Irene ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en nog heel veel gezonde jaren toegewenst.

Op **6 november** houden we onze **Algemene Leden Vergadering**, we hopen jullie dan allemaal te ontmoeten. Schrijf die datum maar vast in de agenda.

De feestcommissie is ook weer druk bezig om het **Najaarsbal** te organiseren, deze zal zijn op **21 november**. Mochten jullie nog leuke spulletjes hebben voor onze sinterklaas- / kerst-kraam, houd deze dan vast apart. Tegen die tijd horen jullie wel bij wie en wanneer je ze in kan leveren.

De datum van het **Nieuwjaars-Regiobal** is alweer bekend. Dat zal zijn op zaterdag **10 januari**. En als we dan toch in het nieuwe jaar zijn aan gekomen, hebben we nog een feestje te melden, namelijk dat in januari de 50+ groep 25 jaar bestaat.

Ook daar willen we aandacht aan besteden. Meer informatie daarover volgt later.

Veel dans plezier allemaal!

Met een hartelijke groet namens het bestuur,

Francien Huttinga

Kijk eens wat vaker op de website en Facebook pagina van Garoon-Wieledansers-Nikoda voor leuke activiteiten

14 juni, schaapscheerdersdag op de hei.

Marianne en Milka maakten een leuke verslag van de Schaapscheerdersdag

Traditioneel wordt op de tweede zaterdag van juni de Edese schaapskudde geschoren, en wel met de hand. Een hele happening. Voor de kooi worden de schapen een voor een opgehaald en geschoren door zo'n 35 scheerders, heb ik mij laten vertellen. Na afloop is traditie getrouw een scheerdersmaaltijd in de kooi. Garoon doet dan al jaren de bediening in ons Veluws kostuum. We verzamelen om 16.00 uur maar meestal ben ik eerder om nog even naar het scheren te kijken en langs de kraampjes te lopen. Zo ook dit jaar, al was ik wat aan de late kant. Maar...op tijd om de Heidehoogheid te zien scheren. Ze was zeer geïnteresseerd en maakte zich er niet met een paar knipjes af. Nee het schaap werd door haarzelf vastgehouden terwijl de scheerder toekeek hoe ze het ervan afbracht. Niet slecht dus!

Maar goed, ik wil een stukje schrijven over het hoe en wat het Garoonleden gaat als er wordt bediend tijdens de maaltijd. Om 16.00 uur zijn we bij de kooi of aan de overkant bij juffrouw Tok. Hier kleden we ons om in rok en blouse van het Veluws kostuum en gaan dan naar de kooi waar geen schaap meer is, een heerlijke lucht hangt en een ijverige man met scheppen zand de ergste poep en urineplassen laat 'verdwijnen'. Dit keer zijn we met acht vrouwen en wij beginnen de tafels en stoelen naar binnen te sjouwen die op aanwijzing van Wim Jacobs zo in de kooi neergezet worden dat er zo'n honderd man kunnen eten. Wat dit jaar op valt is dat er weinig zwaluwen rondvliegen, dus de verwachting dat de gedekte tafels niet onder gepoept worden is groot. Als het 'ruwe' werk klaar is gaan we terug naar juffrouw Tok voor de finishing touch van ons kostuum, d.w.z. muts opzetten, schort voordoen en niet vergeten de rode zakdoek om onze handen af te kunnen vegen tijdens het bedienen.

De eerste gasten komen binnen en worden door ons van een drankje voorzien. Van tevoren hebben we afgesproken wie welke tafels bedient. Decibel zorgt voor een aangenaam muzikje, de drank vloeit en de sfeer is goed. Na een eerste toespraak en een ogenblik stilte wordt de maaltijd uitgeserveerd. Wij staan klaar met borden waar personeel van juffrouw Tok de aardappelen met boterjus, en vis op doen zodat wij ze naar de gasten kunnen brengen. De vis smaakt dit jaar bijzonder goed en is schoon opgegaan. Als toetje is er dan rijstebrij met suiker. Ondertussen worden de gasten ook steeds opnieuw voorzien van een drankje. De 'vloer' is niet overal even egaal zodat je moet oppassen waar je loopt en als je dat niet doet kan het gebeuren dat je een glas bier over je kostuum heen krijgt zoals mij is overkomen. Gelukkig niet op de schort! Je begrijpt het al, het is even hard aanpoten want niet alleen het serveren maar ook het opruimen van borden en bestek komt voor onze rekening. Maar ach met zijn allen is dat ook zo weer klaar! Als iedereen zijn buikje rond en dik heeft gegeten met de vis en rijstebrij en de kooi verlaat wacht ons nog de klus van afbreken terwijl Decibel nog vrolijk verder speelt. Spontaan wordt er dan gedanst en zie eens hoe gezellig dit is!



Inmiddels ook traditie, na afloop gaan we nog met Henk en Aart op de foto met de schapen. Daarna

wacht ons nog een maaltijd in het restaurant van juffrouw Tok en kijken we terug op, en genieten na van een geslaagde dag. Om half elf 's avonds ben ik weer thuis.

Marianne Huikeshoven



Zaterdagmiddag 14 juni om een uur of vier stap ik een beetje gespannen de achteringang van juffrouw Tok binnen. Voor het eerst zal ik meehelpen met het bedienen bij de maaltijd die na het schaapscheerdersfeest wordt gehouden.

We beginnen met ons om te kleden tot echte Veluwe dames: een lange zwarte rok met een gesteven geblokt schort erover, een zwart-wit gebloemde blouse, een witte rotsmuts en een rode boerenzakdoek. Zo uitgerust kunnen we met onze taak beginnen, de schapenstal omtoveren tot een echte *dinnerroom*. Gelukkig hebben de herders de meeste poep al verwijderd en een laag stro op de grond gelegd. Daar zetten wij nu een aantal tafels en stoelen voor zo'n 100 mensen neer. De tafels krijgen mooie papieren damast tafelkleden en worden keurig gedekt met gezellige aardewerken potjes die zijn voorzien van boter, mosterd en bruine suiker.

En dan is het wachten op de gasten die langzaam binnen komen druppelen. Als iedereen een plekje gevonden heeft, volgen er de gebruikelijke praatjes voordat we met het eten kunnen beginnen. Ondertussen hebben we ook nog muzikale begeleiding van dweilorkest Decibel die hun naam eer aan doen. Als alle plichtplegingen zijn gedaan kunnen wij beginnen met ons eigenlijke werk, het bedienen van de mensen aan de tafels. Daarvoor hebben we allemaal twee of drie tafels toegewezen gekregen waardoor we steeds zo'n 16 tot 24 mensen van drinken en eten moten voorzien.

Met steeds twee borden tegelijk lopen we langs de koks die op elk bord een schep aardappelpuree met botersausen een heerlijk stuk vis neerleggen. Voor wie dat wil is er nog de mogelijkheid om voor de tweede keer wat te krijgen en daar wordt goed gebruik van gemaakt, de vis gaat helemaal op! Het is een leuk e gezellig gezicht, al die mensen die zitten te genieten van hun warme maaltijd. Vooral de tafel van de schaapscheerders laat het zich allemaal goed smaken en de stemming zit er daar helemaal in. En dan moet het toetje nog komen: rijstepap met boter en bruine suiker. Hier is aanmerkelijk minder belangstelling voor en er blijft dan ook heel wat over.

Als iedereen uitgegeten is, stroomt de zaal weer langzaam leeg en kunnen wij beginnen met opruimen onder de gezellige klanken van ons orkest dat voorlopig nog niet uitgespeeld is. Na op hun muziek nog een polonaise en een paar dansjes (we zijn ten slotte een dansgroep) te hebben gedaan in een nu weer lege stal zit voor ons het werk erop en mogen we naar de overkant om daar te genieten van een heerlijke maaltijd uit ons beroemde kippenrestaurant. En omdat we zo hard gewerkt hebben, krijgen we allemaal nog een bakje rijstepap mee naar huis om daar nog verder na te genieten van dit jaarlijkse festijn.

Milka Sytsma

JUFFROUW TOK

Verlengde Amsterdamseweg 101
Op de Ginkelse heide
(tegenover schaapskooi)

Speciliteit: Kip Piri Piri en Pannegies

Tel: 0318 - 616900



Restaurant
Juffrouw Tok
www.juffrouwtok.nl



de heus optiek

U bent van harte welkom

marcel de heus

nicole weelink

molenstraat 140 • 6711 ax ede • 0318 - 65 17 39
www.deheusoptiek.nl • mhdh@planet.nl



Irene 70 jaar

Irene wordt 70 jaar en ze heeft besloten, dat ze dat uitgebreid wil vieren. Ze heeft voor een middag De Kei afgehuurd en het wordt vast een feestelijke middag. Het is geheel en al haar eigen initiatief. Geweldig toch!

Hieronder vind je haar uitnodiging. Heb je tijd, kom gerust langs en dans lekker mee.



Irene 70 jaar

*Kom je ook
op mijn
Dansfeest?*

*Woensdagmiddag
22 oktober
14.00 – 17.00 uur
in
De Kei
Peppelensteeg 12
6715 CV Ede
Zaal open vanaf 13.30 uur*

Er wordt gedanst:

*--Internationaal--
--Country-Line--*

Afgewisseld met:

--Verrassingsdemo--
--Verrassingsworkshop**

*Aanmelden voor 15 oktober
Tel.: 0318-416759
Email: irenescholten@upcmail.nl*

**Onder voorbehoud*

Planning seizoen 2014-2015 (tot en met januari):

Week 43 : herfstvakantie (18 t/m 26 /10, midden en zuid)

Dinsdag	04 november	: bestuursvergadering + PR	bij Ada
Donderdag	06 november	: ledenvergadering (ALV)	
Vrijdag	21 november	: Najaarsbal	in de Kei
Dinsdag	09 december	: bestuursvergadering	bij Rineke

Week 52 en 1 : kerstvakantie (20/12 t/m 4/1)

Zaterdag	10 januari	: Regiobal	De Kei
Dinsdag	20 januari	: bestuursvergadering	bij Marjo
Donderdag	15 januari	: Open dansavond in Buurtcentrum Veldhuizen	
Dinsdag	27 januari	: jubileum Plusgroep	



Maaïke Kapoen en een Rondje Cruise

Op donderdagavond 9 oktober was Maaïke Kapoen onze gastdocent. Maaïke heeft al vanaf haar kleutertijd aan volksdansen gedaan en heeft later de Kaderopleiding Internationale folklore dans gevolgd.

Vorig jaar heeft ze weer nieuwe dansen geleerd tijdens een *cruise* in de Caribische Zee. De dansen, die zij daar leerde, komen uit alle delen van de wereld. Ze heeft naar aanleiding van haar reis een programma samengesteld met als titel "*een rondje cruise*".

Bij ons heeft ze op één avond 6 nieuwe dansen aangeleerd, voornamelijk uit dat programma. Vooral de tweede dans kostte nogal wat tijd om het in de benen te krijgen, maar uiteindelijk lukte het. De andere 5 dansen waren minder ingewikkeld en sneller aangeleerd.

Maaïke geeft op een leuke, energieke manier les en het was voor ons een inspirerende avond, waarop we weer veel hebben geleerd. En met materiaal, waarmee Wilma en Irene ook vast en zeker aan de slag kunnen.

Ada Feenstra

Anneke en de kleine Clubactie

Sinds vorig jaar doen we niet meer mee met de grote Clubactie. Anneke Kromhout, die de actie altijd coördineerde, was zeer ontevreden over de organisatie. Ze bedacht speciaal voor Garoon de **Kleine Clubactie**. We organiseerden zelf een lotenverkoop en hoefden daardoor geen geld meer aan een organisatie af te dragen. We kochten voor het binnengekomen geld 3 bonnen, die op de avond van de ALV, verloot werden. Een win-win-situatie. De clubkas hield er nog wat aan over en er waren gegarandeerd 3 winnaars.

Daarom willen we dit jaar volgens hetzelfde concept aan de gang gaan.

In de week na de herfstvakantie gaan we in beide groepen loten verkopen.
Een lot kost €3,00, twee loten kosten €5,00