



Mededelingen van het bestuur

Ja en nu schrijf ik alweer het laatste stukje van het seizoen.

En wat voor een seizoen!! Irene 70 jaar, afscheid van Irene, Judith als nieuwe dansleidster voor 50+ en ook nog 25 jarig bestaan van 50+. Erg leuk al die feestjes en volgens mij zijn we allemaal heel blij met Judith die ons de afgelopen maanden les heeft gegeven!

En als we dachten dat we het gehad hadden kondigde Wilma ook nog aan dat ze ging verhuizen naar Texel. Dus moeten we ook van haar afscheid nemen en dat hopen we op **25 juni** te gaan doen in de tuin van Stien na eerst nog wat lekker gedanst te hebben. Voor haar hebben we ook in Judith een goede vervangster gevonden vanaf het nieuwe seizoen.

Op onze nieuwe locatie Het Kernhuis, ja ook die verhuizing kwam er nog tussendoor! Gelukkig is dat allemaal goed verlopen en zijn we er blij mee, alles is mooi en nieuw!

Vanaf het nieuwe dansseizoen willen we wel de tijden iets veranderen voor de donderdag- avond en wel van **19.45 tot 22.15 uur**. We hopen dat jullie je hierin kunnen vinden!

Ook hebben we als bestuur besloten om de contributie voor volgend jaar te verhogen.

Dit zal dan worden **€80,00** voor de dinsdag en **€125,00** voor de donderdag.

We hebben ook nog een leuk optreden gedaan op het Lentefeest van kinderboerderij De Oude Hofstede. Er was veel belangstelling en het werd erg gewaardeerd. Al was het dansen op het grind niet altijd even gemakkelijk, toch hebben we genoten! Meer hierover verderop in de DIG.

Natuurlijk staat het bedienen bij het schaapscheren 13 juni ook weer op de agenda.

Dit keer in de nieuwe schaapskooi op de Edese Hei. Dus als jullie willen komen kijken: niet op de oude vertrouwde plaats maar op de nieuwe locatie!!

En dan zijn we ook gevraagd om 2 optredens te verzorgen bij de opening van Het Kernhuis op 12 september. Dus we beginnen het nieuwe dansseizoen alweer goed.

Rest mij nog jullie allemaal een hele fijne en zonnige vakantie toe te wensen en we hopen elkaar weer op dinsdag 1 september of donderdag 3 september te ontmoeten voor opnieuw veel dansplezier.

Met een hartelijke groet namens het bestuur,

Francien Huttinga

Volksdansen bij Kinderboerderij “De Oude Hofstee” op 29 april 2015

Op 3 april werd aan het bestuur van Garoon gevraagd om - ongeveer een half uur - in Veluwe klederdracht Nederlandse dansen te laten zien op het Lentefeest van kinderboerderij De Oude Hofstede. Die dag waren er allerlei activiteiten. De Heidekoningin en -prinses kwamen om een kraam met streekproducten te openen. Er was een plantjesmarkt en de schapen werden geschoren. Ook was er een mevrouw met spinnewiel om te laten zien hoe van schapenvacht breiwool gemaakt wordt. In verschillende kraampjes waren streekproducten te koop, honing, pompoensaus, appelsap met peren of vlierbessen, zeepjes enz. enz.

Er was bij de Plusgroep genoeg bereidheid om mee te doen en dus werd vlug begonnen met

oefenen. Vooral de voor ons nieuwe dans: Te Haerlem in den Houte. Toen we die de eerste keer deden, was ons commentaar: "Wat een slome dans". Ben Franke zong al direct vrolijk mee, wat ook de bedoeling was. Gelukkig was die dans langzaam, want met zingen erbij, viel dat nog niet mee. En zo werd het een leuke dans. De andere dansen waren al bekend, maar moesten toch wel opgefriest worden. Dat hebben we in de les gedaan en ook op 2 ochtenden in een extra half uurtje. Ben heeft zijn eigen prachtige pak met toebehoren, zoals een zakhorloge en geldbuidel met zilvergeld.

Maar om voor 13 dames de kleding bij elkaar te zoeken, was voor de kledingcommissie een behoorlijke klus. Ada nam ons de maat en bij Stien hangen al heel wat kostuums, maar dat was nog niet genoeg. Samen waren zij er behoorlijk druk mee.

Op de 29^e waren we om 9 uur bij Stien om ons om te kleden. Daarvoor had ze haar woonkamer tot paskamer verbouwd. Rokken, blouses, zwarte mutsjes, witte mutsen, linten, alles lag klaar. Nog vlug een paar foto's in de tuin van Stien en op weg naar de Bovenbuurtweg.

Daar was best al wat publiek; oma's, opa's, moeders met kleine kinderen, groepjes van een kinderdagverblijf – met zo'n groepje zijn we ook nog op de foto gezet (met concert). Al met al heel gezellig.

Nadat we even rondgekeken hadden, begon ons optreden. Neelie zorgde, dat de muziek op tijd begon en wij zetten onze beste beentjes voor.

Nadat de heidehoogheden de boerenkraam geopend hadden, (daar worden kaassoorten en diepvriesvlees uit de regio verkocht) lieten wij nog een paar buitenlandse dansen zien. Omstreeks 12 uur vertrokken we weer. Nel Frumau vertelde tijdens de les nog nooit in klederdracht gedanst te hebben, waarop Irene zei: "dan ben je gelijk 10 jaar ouder". In Stien's woon-/paskamer hebben we ons weer vlug in eigentijdse kleding gestoken. (scheelt 10 jaar toch!)

Het was een heel gezellig optreden, heerlijk weer en veel plezier.

Groetjes *Margreet Segaar*



Een stukje van Judith Boogaard, onze nieuwe dansleidster

Hallo dansers en danseressen van Garoon.

Mij werd gevraagd een stukje over mijzelf te schrijven, zodat jullie mij iets beter kunnen leren kennen.

Dat doe ik natuurlijk graag (bij deze)

50 Jaar geleden ben ik geboren in Amsterdam, op 4 juni 1965. In Amsterdam-west heb ik mijn gewoond en doorliep ik de basisschool en middelbare school. Daarna ging ik Fysiotherapie studeren. Aansluitend heb ik een aantal jaar als fysiotherapeut gewerkt in Revalidatiecentrum 'Heliomare', te Wijk aan Zee. Inmiddels ontmoette ik mijn man John en we trouwden in 1990. Een verhuizing naar het oosten van het land was de volgende stap. In het dorpje Westerhaar-Vriezenveenswijk werden onze zonen Daniël (nu 22 jaar oud) en Ruben (nu 20 jaar oud) geboren. Een mooie tijd was dat: fulltime moederen en genieten van de rust en prachtige natuur daar. Maar het werk van John bracht ons in 1997 naar Veenendaal, waar in 1999 onze dochter Eva (16 jaar) aan ons gezin werd toegevoegd. In 2007 pakte ik het werkend bestaan weer op. Ditmaal als activiteitenbegeleider bij Boogh (activiteitencentrum voor mensen met NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel). Daar werk ik nu nog steeds met veel plezier. In mijn vrije tijd houd ik van tuinieren, op de computer rommelen, tijd doorbrengen met mijn gezin, naar de sportschool

gaan, en lummelen.

Mijn eerste kennismaking met volksdansen is van heel wat jaren terug. Als 10-jarige ging ik al met een vriendinnetje mee naar een kindervolksdansgroep in Amsterdam. Eigenlijk ben ik vanaf dat moment nooit gestopt met dansen. In Amsterdam danste ik jarenlang bij Zajednica en AVC, zowel internationaal als specialisatiecursussen. Later in Almelo bij Halmata, en momenteel in Veenendaal bij Nirkoda en in Wageningen (Israelisch). Sinds januari 2014 is daar ook nog 'het Kansemble' bij gekomen. Guus van Kan (jullie wel bekend) kwam met een nieuwe opzet voor een optreedgroep in Nijmegen. Inmiddels bestaan we 1 ½ jaar en hebben we in mei een middagvoorstelling gegeven in het theater. Een geweldige ervaring was dat! Ook volg ik regelmatig workshops en dansweekenden door het hele land.

Het lesgeven heb ik spontaan op me genomen (één seizoen) toen in 2007-2008 onze eigen dansleiding, van Nirkoda, uitviel wegens ziekte. Ik vond het erg leuk om te doen, en de dansers waren tevreden. Toch heeft het nog tot het jaar 2012 geduurd tot ik een opleiding tot docent ging volgen. Het werd de MBvO-opleiding in Utrecht, aangezien de kaderopleiding 'oude stijl' al een aantal jaar niet meer bestond.

Sinds januari 2015 geef ik op dinsdagmiddag les aan een nieuw gevormde MBvO-groep in Veenendaal. Een maand later ben ik in Ede gestart op de dinsdagochtend bij Garoon 50+, nadat Irene de groep heel wat jaren had lesgegeven. Inmiddels voelt het al heel vertrouwd om bij jullie te dansen. Er wordt veel gelachen, maar ook hard gewerkt. En we hebben ons eerste optreden in Veluws kostuum al achter de rug!

En toen kwam het onverwachte bericht dat Wilma gaat verhuizen en stopt met lesgeven bij Garoon. Voor mij een moment om te solliciteren op deze functie. En na een proefles in januari kreeg ik een aantal weken later te horen dat ik per september 2015 mag komen. Daar heb ik erg veel zin in! Fijn om zo al die mooie dansen, die ik hier en daar heb geleerd, door te mogen geven! Een aantal lessen heb ik al bijgewoond en heb ik filmpjes gemaakt van de (voor mij onbekende) dansen. Hopelijk gaan we ook een mooie tijd tegemoet op de donderdagavond.

Voor nu wens ik iedereen een fijne zomer toe. Een tijd om te ontladen en op te laden. Tot ziens in september!

Judith Boogaard-Pronk



MERATUS
HOVENIERS

EEN BIJZONDERE KIJK OP TUINEN!
www.meratus.nl / 0318-618952

Schaapscheerders feest 13 juni 2015

13 juni 2015 was het weer zover. Het overbekende schaapscheerdersfeest met maaltijd waar wij als Garoon bij mochten helpen. Het was dan wel de 13^e, maar alles is super verlopen. Deze keer was het niet in de oude schaapskooi op de Ginkelse heide maar in de nieuwe schaapskooi op de Edese heide. Het was een hele verbetering: de vloer was "schoon", het stonk veel minder, we konden boven ons omkleden, er was een toilet, een fonteintje en veel meer ruimte. Wat ook fijn was was dat de tafels en stoelen al klaar stonden. De tafel indeling moest nog wel weer op het laatste nippertje gedaan worden. Maar ja, dat zijn we niet anders gewend.

Zo tussen half zes en zes uur kwamen de gasten. We verwelkomden ze met een drankje. Na de toespraak werd het eten geserveerd: heerlijke witvis in botersaus met aardappelen. Verrukkelijk weer. Met dank aan juffrouw Tok. We hadden afgesproken om achter elkaar aan de vis uit te serveren, maar helaas dat liep op een gegeven moment een beetje spaak. Maar dat was dan ook het enige wat niet helemaal goed ging. We konden velen nog een tweede bord opscheppen en er waren er zelfs die wel drie keer lusten. Zo lekker. Ook wij hebben stiekem even geproefd. Er volgden weer een toespraak en een van de scheerders werd gehuldigd omdat ze al voor de 25^e keer als scheerder aanwezig was. En niet alleen aanwezig: ook aan het werk. Toen volgde het bekende toetje: rijstepap met bruine suiker en boter. Daar heb ik niet van geproefd. Brr. Maar de meesten vonden dit ook lekker.

Na het zingen van het Edese heidelied mochten we opruimen. Dat moest wel gebeuren: tafels afruimen, stoelen en tafels inklappen, naar de deur brengen, stapelen enz. Maar dat hoort er ook allemaal bij. Na het omkleden mochten we nog heerlijk eten bij juffrouw Tok en kregen we ons "salaris". Juffrouw Tok: ook weer bedankt voor alles. Het is weer voor herhaling vatbaar. En ook bedankt de helpers van deze keer: Anneke, Stien, Marianne, Ria, Margreet, Nelie, Milka en ik.

Marjo Pot



Ook Margreet Segaar had weer een heel verslag gemaakt. Omdat Marjo ook al een verslag gemaakt had, volgen hier enkele fragmenten van Margreet:

Wat begon de dag toch triest en nat voor al de activiteiten rondom het schaapscheren. Gelukkig kwam de zon rond het middaguur tevoorschijn en met de vrij harde wind kon alles weer opdrogen. Ook daardoor kwam pas 's middags veel publiek, waardoor het toch heel geslaagd was.

Stien en Anneke hadden alle kleding bij elkaar gezocht en hadden een vrijbrief om met de auto over de hei te "crossen". Waar is die schaapskooi? Hoe moeten we rijden? Ook zonder Tom Tom toch gevonden. De anderen konden de auto bij het Natuurcentrum parkeren en van daar wandelen. Dat was nog best een flink stuk.

Per groepje van 3 zorgen voor 3 tafels. Dat ging heel gezellig. Daar zorgde ook de muziek van Decibel voor. Na de nodige verfrissingen kwam de maaltijd. 50 kg aardappelen en 55 kg vis. (Deze keer was er nog wat vis over en heb ik het ook eens geproefd, wel zonder piepers, heel erg lekker). Tenslotte de rijstepap. En na de nodige toespraken, het toezingen van een 50-jarige en het

zingen van het "Edese volkslied" werden veel aanwezigen met de huifkar naar hun auto's gebracht. Zo waren de meesten ook gekomen.

Door een klein misverstand – het niet doorgeven dat een van de heidehoogheden vegetariër is – heeft zij alleen maar wat aardappelen te eten gekregen. Toch ook leuk!

Ons wachtte het opruimen, ook de stoelen en tafels. Het was een heel gezellig samendoen. Daarna omkleden. Daar vloog ineens een zwaluw en ontdekten wij een nestje vlak boven de trap. Het was ondertussen al over negenen en behoorlijk fris geworden. Alle kleding en mutsen-dozen werden in de auto van Stien geladen. Milka en ik pasten nog tussen de dozen op de achterbank en zo reden we over zandpaden met in het midden hoog gras dat de auto aan de onderkant borstelde. Op naar Juffrouw Tok voor nog een gezellige maaltijd. Rond half 11 vertrokken we en was ook voor ons dit schaapscheerdersfeest afgelopen. Behalve voor Anneke en Stien, die de gedragen kleding nog moeten uitwassen. Stien's taxi bracht Anneke en mij ook nog naar huis. Heel hartelijk dank daarvoor.

Groetjes, *Margreet*

VOLKSDANSVERENIGING GAROON EDE – versie 1 (juni 2015)

Planning seizoen 2015-2016:

Dinsdag	01 september	: start 50+ groep	
Donderdag	03 september	: start avondgroep	
Dinsdag	08 september	: Open dansmorgen in De Velder	
Dinsdag	08 september	: bestuursvergadering	bij Rineke
Zaterdag	12 september	: Openingsfeest Het Kernhuis	
Donderdag	17 september	: Open dansavond in Het Kernhuis	
Dinsdag	06 oktober	: bestuursvergadering: jaarstukken	bij Ada
Donderdag	08 oktober	: Squares ???	

Week 43

: herfstvakantie (17 t/m 25/10)

Dinsdag	03 november	: bestuursvergadering + PR	bij Marjo
Donderdag	05 november	: ledenvergadering (ALV)	
Vrijdag	27 november	: Najaarsbal	in de Kei
Dinsdag	08 december	: bestuursvergadering	bij Simone

Week 52 en 53

: kerstvakantie (19/12 t/m 3/1)

JUFFROUW TOK

Verlengde Amsterdamseweg 101
Op de Ginkelse heide
(tegenover schaapskooi)

Speciliteit: Kip Piri Piri en Pannegies

Tel: 0318 - 616900



Restaurant
Juffrouw Tok
www.juffrouwtok.nl



de heus optiek

U bent van harte welkom

marcel de heus
nicole weelink

molenstraat 140 • 6711 ax ede • 0318 - 65 17 39
www.deheusoptiek.nl • mhdh@planet.nl



e-mailadres bestuur:		secretariaat@garoon.nl
e-mailadres ledenadministratie:		leden@garoon.nl
website Garoon:		www.garoon.nl
Dansleiding		
Dinsdagmorgen Plusgroep in wijkcentrum De Velder	Judith Boogaard Munnikenhof 17 Ede	0318-543990 0318-625507
Donderdagavond (per 01-09-2015) in wijkcentrum Het Kernhuis	Judith Boogaard Parkrand 60 Ede	0318-633016
Bestuursleden		
wnd. voorzitter	Ada Feenstra	0318-641544
penningmeester	Marjo Pot	0318-623612
lid en notuliste	Simone Kuijpers	0318-642392
lid Plusgroep	Rineke Diemel	0318-619930
lid	Francien Huttinga	0318-418442
Contributie seizoen 2015-2016		
50+groep dinsdagmorgen:	€ 80,00	
donderdagavondgroep:	€ 125,00	
Het verschuldigde bedrag kan op twee manieren worden betaald:		
<ul style="list-style-type: none"> • het gehele bedrag in één keer, vóór 1 oktober • in 2 termijnen, te weten 1^e termijn vóór 1 oktober, 2^e termijn vóór 1 februari 		
Het IBANnummer van Garoon is:		
NL13 INGB 0004 1516 77 t.n.v. Penningmeester Volksdansgroep Garoon, Ede		

Een ingezonden bericht:

COOK (Culturele Ontmoeting en Ontdekking via de Keuken) is een project van een aantal buitenlandse vrouwen die één keer per week samenkomen om recepten en andere wetenswaardigheden uit te wisselen terwijl zij intussen de Nederlandse taal oefenen. Met als doelstelling de interculturele ontmoeting te bevorderen aan de hand van kookprojecten waarbij de deelnemers kennismaken met elkaars eetcultuur.

Er worden Nederlandse vrouwen uitgenodigd om te komen kijken hoe buitenlandse gerechten gemaakt worden en om het te proeven.

Eén keer per maand zullen er kookdemonstraties/proeverijen gehouden worden. Per keer uit een ander land.

Wanneer: **8 juli** wat er dan op het menu staat is nog onbekend.

Woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur

Waar: wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17, Ede

Graag opgeven bij **Sheela** (in verband met de te bereiden hoeveelheid)

E: sheela.sowariraj@gmail.com

T: 06 11804957

Een oproep van **Hanke Bloksma**:

Op dinsdag **8 september** komt de Bulgaarse dansdocent **Dilyana Kurdova** bij de Wieledansers een workshop geven. Ze hoopt ook, dat er dansers van Garoon naar de workshop komen. Heb je tijd en zin, noteer dan de datum alvast in je agenda.

Allen een fijne vakantie gewenst. En in september gaan we weer verder in De Velder en Het Kernhuis